

Mollevitten



Vores nye danseleder med assistent



Foreningens bestyrelse

Birgit Tønnesen, formand

4586 9725

John Jensen, kasserer

4352 2145

Inge Beck, sekretær

4586 2819

Ane-Marie Svendsen

4586 5008

Brian Johansen

6070 9750



Danseleder: Flemming Olsen

20861412

Spillemænd: Keld Tachau, Violin

Hanne Bøgh, Harmonika

Ole Boysen, Harmonika

Dans for voksne: Onsdage, kl. 19.30-21.30, Usserød Skole, Kantinen

Molle vittén



Redaktion:

Torben Frederiksen

4586 8779

E-mail: hatofre@webspeed.dk

Den nye sæson 2007/08

Så er vi godt i gang med den nye sæson.

Efter et halvt års intensiv søgen efter en leder, der ville overtage jobbet efter John N., lykkedes det endeligt at finde én ca. 14 dage før starten af sæsonen. Det er Flemming Olsen, der gerne ville lede os igen, og det er vi glade for. Bestyrelsen har budt ham og hans familie velkommen, og det blev også sagt på den første danseaften, men jeg vil da også gøre det her i vores blad.

Velkommen Flemming. Vi håber på et godt samarbejde.

En del af foreningens medlemmer havde i sommer et godt landsstævne i Sæby, og derefter var der træning uden leder til opvisning i Ninas Naturcafé, hvor Hanne lavede program for os, og hvor det egentlig var meningen også at øve inden PR opvisningen. Det var svært at få fat på alle, men dem, der var på listen til Nina, samt nogle af dem, der kunne telefoneres til, kom og deltog. Selve dansen på Ninas Naturcafé blev klaret ved hjælp af Hanne og Ane Marie, og det gik virkelig godt. Tak til begge. Udvalgene havde møde i August på Kammerrådensvej, hvor de godkendte datoer blev givet, og bestyrelsen fik indblik i udvalgenes planlægning af den nye sæson. PR-udvalget og John har sørget for en flot omtale af foreningen i både lokalavisen og Frederiksborgeren – med fine billeder. Det var en fornøjelse at se.

PR dans den 1.9., Lanciersaften den 5.9. samt workshops på Sjælsmark kaserne den 23.9. blev ledet af Brian, som vi havde en aftale med, inden vi vidste, hvem der blev vores nye instruktør. Brian er altid en stor hjælp, når vi mangler danseleder. Tak for det Brian.

Der har været et pænt fremmøde til denne optakt og begyndelse af vores sæson, med og uden dragter, så tak til danserne, musikken og hjælperne, der fik det hele til at fungere, og så har vi jo mange gode oplevelser at se frem til.

I skrivende stund varer det ikke længe, inden vi har høstfest, så Op på danseskoene og frem med festhumøret og danseglæden i den nye sæson.

På gensyn
Birgit

Min tid som leder i foreningen.

Traditionen tro inviterede Ninas Naturcafe i Kettinge os til at danse i eftersommeren.

I år var det d. 19. august. Vi havde musik og 8 vakse dansere, men manglede en reservedanser, en dragtfortæller og en leder. De to første opgaver kunne jeg jo nok klare, men at være leder. Nej tak.

Mødte op på træningsaftenen og var så pludseligt den der skulle klare alle tre job.

Uden erfaring, uden dansebeskrivelser, men ved hjælp af et gammelt danseprogram Hanne havde og dygtig hjælp fra musik og dansere fik vi stykket et program sammen.

På dagen skinnede solen, græsset var tørt og der var masser af publikum ved bordene til at se på.

Ingen kunne heldigvis se mit indre, men alt gik fint. Dansere og musik stemte fint sammen, danserne dansede det, der skulle danses, og ikke det jeg sagde. Vi fik klapsalver og ros. Alle så og lyttede opmærksomt, og bagefter fik vi masser af kaffe og boller osv.

Tak til jer alle for god hjælp, tillid og opbakning.

Alle dansere skulle nu prøve dette bare én gang.

Og det var så min tid som leder i Hørsholm Folkedanserforening.



Ane Marie

Dragtudvalget

Sæson 2007/08

Nu er vi klar til en ny sysæson. Vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil komme til vore syaftener.

Igen i år er Ellen Hartig, Fasanvej 7, Hørsholm så gæstfri, at hun stiller sit hus til vor rådighed på vore syaftener. Vi starter kl. 19,00 og bliver ved længe.

Mødedatoerne kan ses på bagsiden af bladet, og ændringer af datoerne kan forekomme, men det vil blive meddelt på danseaftener.

Vi er parate til efter bedste evne at hjælpe interesserede både med rådgivning og syning af ny dragt eller hjælp til ændring /reparation af eks. dragt.

Dragtkonsulentuddannelse

Foreningen ser meget gerne, at eet af vore medlemmer ville uddanne sig til dragtkonsulent.

En meget spændende uddannelse, som Danske Folkedansere forestår.

Den finder sted på Nørregårds Højskole. Det er en 5 årig uddannelse med et ugekursus i september måned. Yderligere information om kursusindhold, pris, mulig tilskud fra kommunen osv. giver vi jer gerne.

Irene Storm Jensen og Ane Marie Svendsen



SKOVTUR 2007



Lørdag den 9. juni mødtes vi på Ridebanen kl. 13 og kørte fælles i private biler til Flynderupgårdsmuset.

Der var mange spændende ting at se på. Fiskeredskaber, værktøj, gamle sejldrevne fiskerbåde, kopi af en gammel skolestue, og vi blev helt nostalgiske over kopien af den gamle købmandsbutik. Der var også mulighed for at købe hvide børneforklæder med blonder samt andre forskellige ting. Caféen havde også noget at byde på.

Efter en grundig rundtur var vi ude i haven, hvor der var et par kuttere at se. Vejret var så fint, og der var flere bænke, hvor man kunne nyde solen. Enkelte fik sig en lille tur ned til skoven, der lå bagved.

Da vi blev kaffetrængende, kørte vi nordpå til lidt uden for Helsingør og fandt en parkeringsplads i nærheden af en god græsplæne. Foreningens øl og sodavand gjorde godt i det varme vejr.





De fleste satte sig i skyggen af beplantningen langs banelinien, og kun de deltagende børn tog sig ikke af varmen og legede fint i solen. Egentlig var det meningen, at vi skulle en tur op på skrænten bagved og se ud over sundet, men energien manglede på grund af varmen.

Sent på eftermiddagen kørte festudvalget til Usserød skole og dækkede borde og forberedte salater m.v. Per og Ludvig tændte op i kuglegrillerne. Vi andre kørte hjem og lavede mere kaffe, inden vi mødte op, og var parate til at nyde grillmestrenes herlige bøffer, pølser og tilbehør.

Vi fik så meget at spise, at vi havde svært ved at danse bagefter, men den gode musik gav uro i benene og fik os på dansegulvet.

En dejlig skovtur til en rimelig pris. Festudvalget skal have stor ros, flot klaret!

Birgit



Årets landsstævne

Selvom sommeren har været både våd og blæsende afholdt det ikke den store gruppe landsstævne entusiaster i at deltage i årets landsstævne. Jo - det var oven i købet i det kolde Vendsyssel, der generelt ligger 2 grader lavere i temperatur og har en blæsende frisk luft. Stedet var Sæby - Sæbygårdsvej på vej mod Sæbygård. og man kunne godt tro, at det var deres brakmark, der blev inddraget til at udvide campingarealet til årets landsstævne. Dette må have været med herrens velsignelse, for havde han grædt særlig mange tårer, havde kun dem med firehjulstræk kunnet komme derfra igen. Der var ikke engang grønsvær. Det åbne areal betød også at den barske vind, kunne få sit tag i os sarte sjæle. Alligevel var det hele rigtig godt og det var en dejlig uge som jeg nødig ville have undværet at opleve.

Dette skyldtes dels, at det var et godt program, og at Hørsholmfolkedanserne er nogle rigtige hygge-, fest-, drikke-, humor- og danseoriginaler, der elsker at få en på opleveren. Og der er efterhånden flere fra andre foreninger, der tilslutter sig,

Jo de gæve jyder gjorde det godt i det nye regionssystem. Selvfølgelig manglede vi egnslegestuerne med alle de tilhørende opvisninger. Jeg synes dog at der var lidt ekstra saft og kraft i dem der var.

Sæby er en rigtig dejlig by med sjæl og varme og fortid med spændende hændelser. Det har været værested for mange af fortidens kunstnere. De har haft Karmelitterklosteret der i dag er kirken. Der er en dejlig havn, med kongeligt værft – Kongeskibet får foretaget reparationer der. Der er fiskeri, og havnen bliver besøgt af mange lystsejlere fra hele Skandinavien og i år også festklædte folkedansere.

Kan i huske trompet blæserens sunset koncert? Dette oplevede jeg meget stemningsfuldt.

Det var også kort efter en af de flotteste opvisninger på havnen – region hovedstadens selvfølgelig.

Hele ugen var masser af muligheder for oplevelser i form af udflugter og tur til den smukke natur omkring Sæby, til Skagen, Læsø og rundt i byen - Danmark har mere at byde på end de fleste lande har. Og så hjem og danse igen.

I skulle have hørt en fed spillemandskoncert, der blev arrangeret af Zar. Jeg tror de har lært det!. Det handler ikke bare om at spille – det handler om at få sat spillemændene sammen på den rigtige måde, så alle bliver brugt med de toner, de har. Så bliver det sjovt og begejstringen kommer til udtryk i et rigtigt godt resultat.

Når man så frøs lidt, kunne man bare tage en tur i svømmehallen, også hvis man var alene og ikke turde køre i vandratschebane, så var der hjælp at hente fra Maria. Rikke hjalp sin far.

Der var også noget for de kreative. Der var udskrevet en konkurrence hvor man havde mulighed for at deltage med en ny dans. Deres ”dansebarhed” blev så vurderet af både dansende deltagere og tilskuere med en afstemning.

Det bedste ved det hele var, at alt hvad jeg oplevede delte jeg med mange af jer. Noget med den ene og noget med den anden, for vi kunne ikke være over det hele på en gang, men delt glæde og oplevelse er dobbelt glæde, og når jeg ene mand synes, det var temmelig godt, må det jo have være dobbelt godt, a når vi var mange om at dele det. Så tak til alle der deltog.

Finn



Dans og Workshop for Usserød skole Torsdag den 14. juni.

I slutningen af sidste sæson blev vi spurgt, om vi kunne for og med børnehaveklasserne og SFO ved en featuredag på skolen. Det lykkedes med kort varsel at skaffe musik samt Brian til at lede. Endvidere blev der samlet en kvadrille i dragter samt to reserver.

Skolen betalte leder og spillemænd (m/k), og det søgte de penge til hos kommunen. Det blev godkendt, og vi havde en aftale.

Vi viste et kort program og dansede så videre med børnene og deres forældre. Der var mange, som gerne ville prøve at danse med os. Det gik rigtig godt, vejret var fint, så vi dansede ude i den bageste gård.

Midtvejs i en lille pause gav skolen gav skolen sodavand. Vi havde også selv taget vand med, da det var meget varmt.

Det blev en god PR for foreningen, og lidt ærgerligt, at vi ikke havde et børnehold at byde på. Der var en del, som nok kunne være interesserede.

Foreningen gav en øl bagefter til dem, der ville have det – men ikke foran børnene!

Birgit



Meddelelser fra foreningsaftensudvalget

Vi har i denne sæson planlagt 3 foreningsaftner. Datoerne kan ses å bladets bagside.

Den første holdes i kantinen på Usserød skole til sædvanlig tid. Også i år har vi haft blikket rettet mod vort broderfolk mod øst og bedt Bent Ove og frue komme og lære os nogle typiske svenske danse.

Den anden holdes på Kammerrådensvej. Det bliver en billede-/filmaften, hvor vi underholder os selv. Vi starte kl. 18 med at spise sammen (Hver medbringer sin egen mad), og bag efter har vi så mulighed for at se hinandens billeder og film fra sidste sæsons større begivenheder, såsom besøg i Leksand, landsstævnet i Sæby og vor opvisning i marts.

Tredje og sidste foreningsaftnen holdes også i kantinen på Usserød skole, hvor vi får besøg af ”Visens Venner” fra Allerød. De vil syge for og med os.

Reservér allerede nu alle 3 aftner. Denne meddelelse er blot skrevet

så I kan notere datoerne i god tid. Der kommer særskilte invitationer til alle 3 aftner.

Mange hilsner

Anne, Finn og Stig



Planlagte aktiviteter 2007/08

2007

6. oktober	Høstfest
8. oktober	Syaften
17. oktober	Foreningsaften
29. oktober	Syaften
8. november	Syaften
9. november	Foreningsaften
17. november	Bal/Legestue
19. november	Syaften
12. december	Juletræsfest

2008

7. januar	Syaften
9. januar	Første danseaften
12. januar	Nytårsfest
24. januar	Syaften
11. februar	Syaften
13. februar	Foreningsaften
28. februar	Syaften
10. marts	Syaften
29. marts	Bal med opvisning og legestue
2. april	Sommerdans
7. maj	Sommerdans
4. juni	Sommerdans
14. juni	Skovtur
14. – 19. juli	Landsstævne i Nyborg

