

Års beretning for 2009-2010 fra Hørsholm Folkedanserforening

samt info om det der skete efter sæson slut 2009.

Vores tur til Oulainen d.20.05.09- 25.05.09 gik i det store hele godt. Vi var 27 voksne og 4 børn af sted. Turen er lang dertil, men med pauser og sang går det derud af. Sejlturen fra Stockholm var fin med dejlig mad. Det var flot klaret af børnene der var med, og de skal have stor ros for at være utroligt rolige, og med os alle vegne, uden nogen som helst beklagelser. Der var en fin stemning undervejs, og bussen Brian havde skaffet os var fin. Vi havde også god kontakt med chaufføren, der fik lært noget om folkedansere på rejse.

Vi fik som altid en varm velkomst, og det var dejligt at se danserne fra vores nordiske venskabsforeninger igen. John har taget en DVD om det meste af turen, og man kan se en del af oplevelserne, dansene og den smukke natur der omgav os hvis man køber DVDén. Det, der ikke var så godt denne gang, var Oulainens program, der ikke tilgodeså bussernes tidsplan, d. vs. chaufførens hviletid. Dette medførte at man pludselig skulle køre fra Piipsjærvi midt i aftenens dans til alles utilfredshed. Heldigvis kunne Anders fra svenske lag køre os den ene gang, i den mini bus han kørte for de svenske folkedansere. Det blev til flere ture inden alle var hjemme. Sidste aften, efter samkvem i Soihtula, blev det så til bål, sauna og hygge på camp centre logiet ude i skoven, med udsigt og mulighed for at bade efter sauna i den lille skovsø der lå lige ved.

Der var opvisning af alle foreningerne og skole koncert fredag formiddag, samt opvisning i Taukokangas ældrehjem med vores forening. Aften er omtalt ovenfor. Lørdag var der udflugt til The heritage centre, Tørmænhovi ,koncert i skolecentrum med optræden af bl.a. Rivervalley dance institute. Efter middag var vi til aften messe i Oulainen kirke, hvor vi alle mindedes Halgerd fra Norge. Derefter var der dans i Soihtula og sluttede som nævnt ovenfor. Vi havde dragterne på meget af tiden!

Hjemturen var nok lidt mere stille da mange trængte til at hvile lidt, for søvn når vi ikke at få så meget af.

Skovturen d.13.06.09 gik til Frederiksværk Brandmuseum kl.13 hvor de fleste fik en tur i byen med brandbilerne til stor glæde for børn og barnlige sjæle. Der var rundvisning i det lille museum, og det var sjovt at se sprøjter og værktøj. I år var der indlagt en pause til at køre hjem og lave kaffe/the i, inden vi mødtes i kantinen på Usserød skole til grill party og salat bord samt en lille svingom. En fin skovtur som festudvalg og et tidligere medlem af bestyrelse og festudvalg skal have tak for.

John Svendsen inviterede til sin 75 års fødselsdag d.14.06.09 kl.13 på Hørsholm Mølle, hvor han blev fejret med maner og hvor vi blev beværtet med dejlige lækkerier. Tak for det.

I begyndelsen af juni fik vi desværre to udmeldinger. En fra Hanne, vores harmonika musiker og fra Per der var i bestyrelsen og i festudvalg. Bestyrelsen besluttede at sende besked ud til medlemmerne om at grunden var en blanding af private opfattelser og bestyrelse arbejde. Det var rigtigt kedeligt, da vi var meget glade for begge og deres arbejde for foreningen. Dette havde jeg udtrykt telefonisk for dem, for at bede dem om at tænke over det, men det lykkedes ikke at ændre deres beslutning. Efterfølgende er de heldigvis kommet ind som passive medl., og Hanne vil gerne spille hvis vi ind imellem har brug for det. Vi er altid glade for at se dem.

Vi måtte lægge en ansøgning om en ny musiker på nettet, idet vi ikke havde andre muligheder. Vi var så heldige at der kom hurtigt svar fra Martin Kristensen og hans violin. Han ville gerne spille med hvis kemien passede. Keld og Martin var et godt miks og ved samme lejlighed meldte Ole sig som føl med sin klarinet uden løn. Alle tre har nu spillet i denne sæson og trives med det. Det er vi glade for, og Martin vil gerne stå for indstilling af musik anlægget, hvilket er en rigtig god ting.

I juli d.8.07.09 – ca. d.12.07.09 tog en lille gruppe privat til Fanø på Rindby Camping for at danse Sønderhoning og hygge sig, når der nu ikke var noget landsstævne. Enkelte blev der lidt længere. Det kan godt anbefales!!

d.27.07.09 fik jeg en forespørgsel angående danse opvisning i dragter d.25.-26.-og d.30.08.09 på Lokalthistorisk Museum Karlebo mellem Nivå amatørteaters forestillinger. Men inden vi nåede at få fat musik og dansere, meldte de tilbage, at Fredensborg Folkedanserforening gerne ville påtage sig opgaven. Dette var også mere nærliggende, så det var i orden med os.

Ninas Naturcafe havde aftalt at en kvadrille dansede d.9.08.09 kl. 14 – kl.14.45. Vi besluttede at øve samme dag kl. 11.30 og spise lidt frokost, og Tove og Kresten lagde gerne have og lidt drikke til. Vejret var heldigvis godt, og vi syntes det gik fint. Som vanligt fik vi kaffe og brød bagefter. Vi har ikke hørt fra Nina angående dans i den nye sæson, så hun har måske ikke plads i programmet til os mere!

Der var jubilæums arbejdsgruppe møde hos Inge d.12.08.09. Der arbejdes med planlægning af 50års jubilæum der skulle holdes i november.

Der var møde med bestyrelsen og udvalgene mandag. d. 24.08.09 på Kammerrådensvej, og vi fik planlagt den nye sæson.

Dans på Frilandsmuseet d.30.08.09 foregik i fint vejr og der var seks fra foreningen der var ude at se på. Der blev også mulighed for selv af danse lidt med.

Onsdag d. 2.09.09 var der indledning til øvning af Bal - dans med bl.a. Prinsesse Alexandrines Kvadrille. Helle Madsen havde sagt ja til at instruere og lede Bal. Nogle af vores egne medlemmer ville gerne prøve dansen, men ville ikke melde sig til hele pakken med øvning, middag og bal. Det kom til at passe fint, da tilmeldte fra Helsingør ikke kunne komme til øve dagen, da de selv havde afslutning der, og vi så kunne have substitutter for dem.

Ballet startede med spisning lørd. d. 5.09.09. Middagen købte vi udefra, og prisen for det hele var 125 kr. Keld og Steen Jagd samt en dame på harmonika spillede, og der kom ca. 3 kvadriller. Ballet blev en god oplevelse, og gæsterne havde pyntet sig til fest aftenen. Tak til alle der hjalp til.

For første gang i alle de år vi har været på skolen, kom vi, p. gr. af en misforståelse fra en pedel, og i god tro til at bruge og sælge skolens lyng bordpynt ved lotteriet! De har dog efterfølgende købt nye, og vi skulle ikke betale, hvis vi lovede at det ikke skete igen!! Vi havde ingen anelse om at kantinen skulle være pyntet med pletter i den nye sæson, og vi vil naturligvis ikke tage noget uden at få lov.

PR – Opvisning var d. 5.09.09 kl. 9.45 – kl.12. I en hytte på torvet sad Inge med to andre foreninger og havde information og salgsting sat frem. John havde kørt materialer og TV derhen, men opgav TV ét da der ikke var strøm nok, og vejret var ikke for godt. Kl. 11- 12 skulle vi lave opvisning ved Paw sko, og det blev, med lidt hjælp, til 2 kvadriller med og uden dragt. Vi havde Keld til at spille og skulle efter planen have danset uden leder, men Flemmings Ferie til Estland var blevet rykket, så han kom og ledede os dog uden dragt. Inge havde fået en aftale i stand med Cafe ´M så der var øl og vand til os bagefter. Heldigt, for det blev regn inden vi var helt igennem programmet, så vi kom i tørvejr der.

Flemming skulle på ferie så vi måtte ud i byen og låne leder til den nye sæson der startede d, 9.09.09.

Vi var heldige at Helle Madsen kunne lede os der, vi er altid glade for hendes ledelse. Sikke en start!!

Flemmings ferie var blevet ændret, men da vi havde aftalt med Helle, kunne det ikke laves om. Han ville så først komme tilbage d.07.10.09. Det var lige lidt af en bet, og så måtte vi til at spørge andre igen.

Helle kunne heldigvis også d.16.09.09, og så ikke mere. Jeg fik fat i Eva Skov som tidligere har sagt hun godt ville hjælpe ind imellem, og hun kunne heldigvis godt d.23.09.09.og d.30.09.09. Det viste sig så at hun skulle på arbejde d.30., og der fik hun Berit Opel til at lede for os. Begge er gode ledere og vi nød at danse til deres instruktion. Et lille suk her, for ingen af de gode damer kan påtage sig at lede til dagligt hos os!!

Onsdag d. 23.09.09 havde Inge fået en aftale i stand med Egelunds Plejehjem. Vi skulle danse en opvisning kl.11 – 12, og musikken skulle de aflønne. Vi brugte dansene fra opvisningen hos Nina s Naturcafe i revideret udgave. Martin og Ole kunne spille og vi samlede en kvadrille i dragt. De var glade for at se os, og enkelte tog mod til sig og dansede med på de sidste to danse. Vi fik lidt at drikke midtvejs og kage og kaffe efter. Desuden gav de fire flasker vin og chokolade ud over det aftalte til musikken. En anden gang skal vi huske at det er foreningen der skal modtage beløb til musik, for ellers får de gavekort i stedet, da man ikke i det offentlige vil betale personligt uden CPR. nr. angivelse, og det er for dyrt for musikerne da skatten så tager for meget.

Jubilæums arbejdsgruppemøde d.28.09.09 hos Inge. Planlægningen skrider frem.

Høstfesten d.03.10.09 med fælles mad var som altid en hyggelig aften med god stemning. Her havde vi været heldige at få Lis Johnson til at lede, og det var vi glade for. Hun underviser ellers i Helsingø.

Onsdag d. 14.10.09 havde foreningsaftens udvalget arr. en aften med Nordiske danse med Helle Madsen som leder og i samarbejde med Regionen., Det var en rigtig god og lærerig oplevelse.

Sidste jubilæums arbejdsgruppemøde hos Inge d.26. 10. 09. Der er styr på det meste!!

Et passivt medlem, Inger Jensen, Johns mor, blev begravet d. 27. 10.09 fra Hørsholm Kirke.

Foreningsaften udvalget havde valgt d.30. 10.09 til filmaften med egen mad. John havde fået DVD færdig fra turen til Oulainen. Den var rigtig god, og man kunne købe en for 30 kr. En god aften med dejlige minder.

Vi er nu nær vores Jubilæum. Arbejdsgruppen d. v. s.: John og Brian som tovholdere, Inge lagde hus til møder, og skrev referater, Bodil og Frits samlede materiale og skrev jubilæumsskriftet, hvor de fik hjælp af John og Walther. Walter fik trykt og samlet skriftet. Anne og Birgit samlede penge og ting ind til lotteriet, og sammen med Birgitte og Alice blev tingene pakket ind, nummereret og udtrukket så vi havde nr. på vinderne i forvejen. Kirsten og Ib sørgede for lodderne. Birgitte stod for lotteriudtrækning, hun syede smukke duge til bordene som efterfølgende er foræret til foreningen. Kurt og Preben havde sagt ja til at sørge for øl, vand og vin. Stig og Bjørn var med i bibliotekets opsætning og nedtagning sammen med John, Irene, Ane – Marie. John og Irene hentede maden, og stod for forret og dessert. John havde fået trykt krus mage til dem vi havde ved 40 års jubilæet, og dem skulle folk have ved indgangen til festaftenen. Brian havde meget arbejde, og kunne derfor ikke være så meget med i forberedelserne.. Alle i foreningen var med til sammen med John at få jubilæet op at stå og har lavet et rigtigt stort arbejde. Der kan ikke takkes nok for den indsats. Også en tak til Johns firma der havde sponseret jubilæumskalenderen for jubilæumsåret.

Udstillingen på biblioteket blev sat op d.9. 11.09 kl. 10 med billede materiale, dragter og tv med DVD. som John havde lavet. Biblioteket var meget imødekomende, og de kom med reol og tavler og ville gerne tænde og slukke for tv. Det kom til at se rigtigt godt ud.

Biblioteket havde foreslået, at vi i tilknytning til udstillingen, dansede en opvisning i foyeren. Vi aftalte at danse lørdag d. 14.11.09 kl. 11. Stor tak til de 2 kvadriller der mødte op, og til leder og spillemænd. Desværre var der ikke så mange tilskuere.

Onsdag d.18.11.09 var 50 års jubilæums dagen. Denne dag havde vi valgt at danse almindeligt, og så få en overraskelse til kaffepausen. Irene og John havde lavet lagkage med købt pynt af marcipan med logo og dato for foreningens start. Flere af foreningens medlemmer sponserede Champagne, så der blev skålet og lykønsket på dagen.

50 års Jubilæet blev holdt lørdag d. 21.11.09 på Rungsted Gymnasium.

Foreningens medlemmer mødte talrigt op kl.14 og fik flyttet borde, lagt duge og servietter på, ordnet bordplan, hentet øl og vand og sat det op, og hjulpet Irene med forret samt tage imod ved indgangen. Mange tusind tak for alles store arbejde her. De fik musik og dans til arbejdet, idet Nordfolk øvede sig på aftenens opvisning imedens. Også tak til pedellen der stod for kaffebrygningen den aften og forefaldende ting, og til Ludvig og Preben der stod i baren.

Der var inviteret Vip personer, tidligere og nuværende foreningsmedlemmer og foreninger i region Hovedstaden. Formanden for LDH Niels Winberg Clausen og formand for Region Hovedstaden Leif Madsen med frue kom. Fra Usserød skole, biblioteket og fra kommunen var der takket nej til invitationen. Alle Nordiske venskabsbyer havde hver fået invitation til 2 personer, og kun Finland kunne ikke komme, men sendte mange hilsner og gaver via mellemmand.

Der blev budt velkommen af formanden og af kassereren John. John har været med næsten fra foreningens begyndelse, og han har lavet et kæmpe arbejde i foreningen, hvilket han fik stor tak for ved denne lejlighed.

Festmiddagen startede kl. 18, og en del mødte op i dragter, så det så flot ud.

Undervejs blev der holdt taler og givet gaver, og takket for det hele.

Efterfølgende har foreningen sendt takkekort og jubilæums skrift ud til gave giverne.

Gruppen Nordfolk var bestilt til at opvise og lede legestuen denne aften, og de startede med at opvise kl.ca.20.00. Derefter fortsatte legestuen. De havde deres egen musik med.

Der kom yderligere enkelte gæster fra andre foreninger kun til Legestuen.

Nordfolk blev takket meget for deres opvisning og ledelse af aftenens forløb. De er bare suveræne og meget søde og glade for at få jobbet, og for at vi roste deres indsats.

Kaffepause kl.ca.21.30

Afslutning kl. 23.30. Dernæst forestod der alle medlemmerne en ordentlig oprydning, før vi alle, glade for en dejlig festaften, kunne kravle til køjs.

Vi har været meget glade for dette jubilæum og at alt klappede. Tak...tak..til alle hjælpere.

Biblioteket havde givet os lov til at nedtage udstillingen mandag d.23.11.09 kl. 10. Det gik rimeligt hurtigt, og de samme der satte op fik nu pakket sammen. Nordmændene nåede lige at komme med op og se udstillingen, inden de skulle hjem. Det blev ret kort, idet vi ikke kunne trække nedtagningen af tingene ret længe ud, da andre skulle udstille efter os.

Det blev hurtigt Decembermåned og godteposerne blev pakket hos mig d.04.12.09 med hjælp fra Inge. Vi fik lige set lidt på lyskæderne og byttet rundt på nogle lys pærer, da vi kørte poserne i kælderen på skolen.

Søndag d. 6. 12. kl. 14.00 blev dekorationerne lavet hos Tove og Kristen, der også i år lagde mange slags gran og kogler til. De beværter os med kaffe og kage når vi er færdige, og de sørger for transporten af både dekorationer og af det flotte juletræ de igen i år forærede foreningen. Stor tak for denne årlige tradition, og til dem der laver dekorationerne.

Juletræsfesten var d.9. 12. 09 og igen i år lykkedes det medlemmerne ved fælles hjælp at få træet pyntet og dækket borde med lys, dekorationer og servietter til de forventningsfulde børn og voksne der kommer kl.18.45. Julemanden var med kort efter start denne gang, så han kunne være med på julesangene uden at vi skulle have dem gentaget. Han kan ikke så mange danse, men vi må selv komme med forslag. Det er ikke optimalt, men vi skal måske prøve en anden? Godte poserne, honninghjerter og juleboller blev uddelt lidt tidligere i år, Julemanden vinkede farvel, og spændende lotteri blev udtrukket. Flemming ledede nogle

fælles danse og der var flere børn der gerne ville være med. Aftenen slutter ikke så sent da mange skal have børn tidligt op, og vi skal også have alt ned og på plads til ca.kl.22. Tak til alle der hjalp med, og sørgede for at det blev en god start på julen.

Vi havde ikke danseaften igen før onsdag.d.06.01.10.

Nytårsfesten blev holdt på Usserød Skole d. 16.01.10 med egen mad og kaffe, balloner og sjove hatte. Lotteriet blev udtrukket og dansen gik lystigt. En fin start på det nye år takker vi udvalget for.

Regionsmødet d.23.01.10 deltog John og jeg i. Der var større tilslutning til mødet denne gang.

Foreningsaftensudvalget afholdt viseaften hvor de havde fået fire Allerøds visesangere til at komme onsdag.d.17.02.10. Selvom vi har hørt dem tidligere, var det hyggeligt at gense dem, og de fremførte deres viser med megen charme og enkelte rekvisitter. Der var bagt kage af udvalget til egen medbragt kaffe. Foruden os selv kom der gæster udefra, og vi havde en god aften. Tak til udvalget.

Inge Fyldte rund fødselsdag d.22.01.10 og gav en lille en til danseaftenen efter. Foreningen gav et par flasker vin på dagen.

I begyndelsen af marts lagde Flemming seddel ud til på skrivning af dansere til opvisning d.10.04.10

Dansene blev danset uden program som alm. træning onsdag.d.17.03.10 . Lagkage og bolle bager liste blev lagt ud her.

Der var møde med bestyrelsen, Leder og Spillemænd tirsdag. d.16.03.10. Det blev holdt hos Inge da Kammerrådensvej ikke var ledigt. Datoer for næste sæson blev fastlagt, og der var tilfredshed med samspillet med de nye spillemænd, og de vil gerne fortsætte. Martin vil gerne stå for indstilling af anlægget. Danserne må henvende sig til Martin hvis anlægget ikke fungerer, det skal være en hjælp og ikke en kritik!

Danseaften d. 24.03.10 var aflyst, idet man fra Kultur og Fritid allerede inden jul havde meldt foreningerne der bruger skolen, at de ikke kunne være der i uge 12 fordi skolen holdt Tema uge hele ugen. Det lykkedes ikke bestyrelsen at finde andet lokale til den onsdag. Biblioteket havde måske haft lokale, men de skal have 600 kr. for at lukke af efter folk når der lånes noget efter kl.18.00!

En forespørgsel til opvisningsdanserne om at træne onsdag.d.31.03.10 blev negativ. Kun 4-5 personer kunne komme og træne inden påsken. Leder og en musiker kunne godt. Skolen havde givet lov til at bruge lokalet selvom skolen var lukket. Men vi var nød til af lyse da der ikke var dansere til det.

Jeg beklager at der ikke blev flere muligheder for at træne i marts selvom der var lagt op til at vi skulle have nået det. Vi måtte så nøjes med en trænings aften onsdag.d.7.04.10 som ellers skulle have været den sidste danseaften i sæsonen. John måtte sende ændrings breve ud til medlemmerne angående sidste danseaften.

Lørdag d.10.04.10 holdt vi så Opvisning og Legestue på Usserød skole. To kvadriller blev det til, og de gik ind efter Fanen. Dansene gik nogenlunde på trods af den korte træning. Vi havde en 25 års jubilær, nemlig Grethe Egholm som er passivt medlem. Hun fik overrakt diplom, æske chokolade og blomster. Vi blev overraskede og glade over hvor mange gæster der kom udefra. Det var lige før vi ikke havde lagkager nok til 84 personer, men det gik lige. Vi er enige om at det måske er fordi opvisningen ligger ret sent i forhold til de andre, så konkurrencen fra andre foreninger er mindre. Flytning til april kom egentlig i stand fra sidste år, hvor vi besluttede at flytte opvisningen ind i april, fordi Birgitte vidste at flere foreninger havde legestuer, og derfor foreslog at vi rykkede datoen. Ellers risikerede vi at der ikke kom ret mange hos os. Leder og musik bakkede op om den beslutning, fordi det ikke sjovt med få gæster. Det virkede åbenbart også denne gang. Det vil vi nok fortsætte med fremover.

Sidste danseaften i denne sæson med medbragt mad blev så holdt onsdag.d.14.04.10 kl.18.00. Vi havde en hyggelig aften, selv om der ikke blev danset helt så meget som ellers.

Lørdag.d.24.04.-sø.d.25.04.10 var der årsmøde på Hotel Pejsegården hvor John og jeg deltog. Referat følger.

Generalforsamlingen holdes på Usserød Skole d.28.04.10.

Onsdag.d.5.05 og d2.06.10 har vi sommerdans på Usserød Skole

Tove Barfod fylder rund fødselsdag sø. d.10.05.10. Foreningen ønsker tillykke sender et par flasker

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, leder og musikere for deres medvirken, udvalgene for deres frivillige indsats og alle medlemmerne for opbakning og store arbejdsindsats ved jubilæumsfesten og andre arrangementer. Tak!

Jeg vil også gerne opfordre medlemmerne om fortsat at bakke foreningen op. Vi bliver færre, der opstår sygdom, så dem der kan, kom og vær med så ofte som muligt, og vær med i det frivillige arbejde, så at foreningen kan blive ved med at eksistere. Til gengæld får man dejlig motion, et socialt samvær, fest, glæde og ikke mindst levende musik.

Tak for denne sæson og på gensyn til den næste.

Med venlig hilsen

Formand for Hørsholm Folkedanserforening.

Birgit Tønnesen
